

**ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II – MÔN VĂN LỚP 10**  
**NĂM HỌC 2019 - 2020**

	Đáp án	Điểm
<b>Phân I</b>	<b>ĐỌC HIỂU</b>	<b>3,0 đ</b>
<b>Câu 1</b>	Phương thức tự sự	0,5
<b>Câu 2</b>	<p>“Rộng lòng” được hiểu là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tấm lòng rộng lượng, vị tha (biết sống vì người khác) - 0,5 đ</li> <li>- Biết đặt hoàn cảnh, tâm trạng, tình cảm của người khác vào mình để thấu hiểu và chia sẻ (0,25).</li> </ul>	0,75
<b>Câu 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phẩm chất của người ông: yêu thương, quan tâm lo lắng cho những đứa trẻ khác như cháu mình.</li> <li>- Phẩm chất của người cha: tôn trọng, yêu thương. (Thiếu 1 ý -0,25)</li> </ul>	0,75
<b>Câu 4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông điệp rút ra (Tâm lòng vị tha, trân trọng sở thích, suy nghĩ cá nhân...) 0,25</li> <li>- Lí giải: 0,5</li> <li>- Liên hệ: 0,25</li> </ul>	1,0
<b>Phân II</b>	<b>LÀM VĂN</b>	<b>7,0 đ</b>
	<b>1. Giới thiệu khái quát: về tác giả, tác phẩm, đoạn trích, tâm trạng của Thúy Kiều.</b>	<b>0,5</b>
	<b>2. Triển khai vấn đề:</b>  <b>* Nội dung:</b>  <b>a) Giới thiệu ngắn gọn về:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vị trí, nội dung đoạn trích "Trao duyên".</li> <li>- Nội dung chính của 12 câu đầu trong đoạn trích: Tâm trạng khổ đau của Kiều khi thuyết phục Vân nhận lời trao duyên.</li> </ul> <b>b) Phân tích tâm trạng của Thúy Kiều được thể hiện qua đoạn thơ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hai câu đầu: Kiều nói lời nhờ cậy Vân (1,5 điểm)</li> <li>+ Ngôn ngữ và hành động khác thường, trang trọng.</li> <li>+ Ràng buộc Vân nhận lời cho việc mình sắp nhở cậy. Điều đó cho thấy Kiều không chỉ khôn khéo mà còn tôn trọng em, hiểu được sự khó xử của Vân, kiềm chế nỗi đau của mình.</li> <li>- Sáu câu giữa : Kiều giải bày tâm sự với Vân (2,5 điểm)</li> <li>+ Nghệ thuật liệt kê, phép điệp, hình ảnh ước lệ, tương phản, thành ngữ, diễn cố...</li> </ul>	0,5  1,5  2,5

<p>+ Nhờ cậy Vân thay mình nối duyên cùng Kim Trọng và giải bày tâm sự: Về hoàn cảnh bi kịch tình yêu tan vỡ “đứt gánh tương tư”, về mối tình đẹp đẽ, thiêng liêng đã thề nguyên thủy chung; về biến cố bất ngờ của gia đình và sự lựa chọn giữa hiếu – tình.</p> <p>→ Hi sinh tình yêu, làm tròn đạo hiếu, đạo nghĩa → đau đớn, mất mát trước sự lựa chọn nghiệt ngã.</p> <p>- <i>Bốn câu cuối: Kiều thuyết phục Vân nhận lời</i> (1,0)</p> <p>+ Sử dụng thành ngữ, hình ảnh ẩn dụ...</p> <p>+ Thuyết phục bằng: tình chị em “xót tình máu mủ”; + Bằng cái chết “thịt nát xương mòn”, “ngâm cười chín suối”.</p> <p>=&gt; Lời thuyết phục vừa khéo léo tinh táo, vừa xót xa đến tận tâm can.</p>	1,5
<p><b>3. Khái quát lại vấn đề</b></p> <p>- Tâm trạng Thúy Kiều đau đớn, xót xa → thể hiện bi kịch tình yêu và những phẩm chất cao đẹp (hiếu- nghĩa đủ đường) → Tâm lòng đồng cảm xót thương của tác giả.</p> <p>- Đặc sắc nghệ thuật</p>	0,5